

vìta khởi hành lao vút bồng bệnh trong niềm tin tự do mà tôi vừa nhẫn gởi cho anh cũng có nỗi ê chè, rũ rượi.

Chúng ta đến đây trên con thuyền nhỏ gian nan nhưng tràn đầy mơ ước. Rồi ai lại mời tôi bước lên chuyến tàu mang tên “ảo vọng” nhìn lại một giải hạnh phúc mù khơi xa tắp. Anh vỗ về tôi những tình khúc ru êm để rồi một ngày trong hai chúng ta đòi đoạn ra đi, không một lời hẹn giữa những phương trời viễn xít.

Tôi có tên đi định cư. Anh sẽ tiễn tôi đi. Nhưng tôi chỉ mong anh đừng bao giờ nói lời từ biệt “Never say goodbye”. Anh nói chi lời đó, vì suốt chẳng đường trong giọng sanh từ này từ khi con người chào đời đã mang một ý nghĩa lý biệt đầu tiên, cho đến nay mãi mãi bên anh và tôi. Rồi có một ngày trong đời của mỗi chúng ta chỉ còn lại một niềm yêu thương cảm thiết “This love of Ours”, “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu rู้ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya...”

Con tàu Mũi Tên Xanh (Blue dart) đưa tôi về đâu liền. Ngày rời đảo biển rì rào theo tiếng lá dừa xào xác như còn dây dứa em nhỏ thân yêu của tôi đứng phấp phơ đâu đó trên bờ cửa nghĩa trang khu F, đưa tay vẫy tiễn người chị ra đi về một phương trời xa lạ. Còn em nằm đây một mình nhìn lên trời, nhìn ra biển khơi dưới ánh sáng mờ ngập để chỉ thấy mênh mông đưa em vào thế giới tịch mịch và cô liêu. (Em, cô liêu cũng là nỗi về của tất cả).

Biển ầm vang những tiếng sóng vỗ bờ như lời đứa em nhỏ dại của tôi kêu gào từ trong lòng đất, trong lòng biển. Kêu gào Mẹ ơi! Mẹ ơi!.... Chị ơi!....

Làm sao tôi không buồn? Làm sao tim tôi không chia ra nhiều nhánh sông chảy vào trong hồn sâu thẳm của tôi. Ít nhất, biển, cái chết của đứa em, mối tình vẹ vời trên cát cũng đã cướp của tôi tất cả từ sau khi qua bờ. Hay, có phải đó là cái giá tôi phải đánh đổi cho cuộc đi tìm. Đi tìm cuộc đời mới. Cuộc đời nào mới, cuộc đời nào cũ? Chỉ còn lại là đêm hoang vu qua cơn mưa phun hắt hiu, lây lất xuống đời tôi.

Thưa các anh chị, lần thứ nhất, chúng ta rời Bidong đã bỏ lại sau lưng một mối ưu tư, những cay đắng một đời người buồn đau và lần thứ hai này chúng ta đến lưu lại chỉ trong khoảnh khắc khi rời khỏi Bidong còn lại đây những tháng ngày hoang tàn nơi chốn cũ, của mỗi người nổi tiếng thương còn lăng đọng. Những kỷ niệm khó quên sẽ vẫn còn ấp úng nhưng chúng ta hãy hiến dâng những ân tình đó đến mọi người như san sẻ một tấm lòng thành cùng những người đang lưu lạc nơi xứ người dù đang sống nơi đâu. Thân chào quý anh chị.

**Nguyễn Văn Hiếu**

## Thơ Lý Thừa Nghiệp

### Hùng Đông

Hùng đông nghe chim hót  
Nghệ sĩ hề hát rong  
Đây đi những bụi hồng  
Chờ xem ngàn hoa nở.

Hùng đông nghe chuông đổ  
Mang mang một cõi lòng  
Ai thắp nén nhang thơm  
Lạy ba ngàn thế giới.

Hùng đông ngồi lán chuối  
Hạt nào tròn ăn năn  
Hạt gieo xuống căn phân  
Mai này mầm Tình độ.

Hùng đông trời mờ tối  
Vạn pháp trắng hư không  
Trong tâm thế tình ròng  
Sẽ đã hồng bát nhã.

### Lên Núi

Chim bay lên núi một mình  
Thấy người tu Phật từ nghìn năm qua  
Rừng vàng như tấm cà sa  
Ai mang y bát bước qua luân hồi  
Dòng đời nào có ngừng trôi  
Còn nghe sóng gió một thời xôn xao.

### Lì Xì

Sẽ vàng nở áo Sư Ông  
Đầu năm mưa bụi bay công hiên chùa  
Đêm qua ai đón giao thừa  
Thắp nhang có sáng tối mùa xuân sau  
Lì xì em tuổi ca dao  
Như trăng mười sáu chiêm bao rộn ràng

Mời tìm đọc Thi phẩm

**Bọt Nước Xao**  
Lý Thừa Nghiệp